

Et Himmelsk Kald



David Wilkerson (1931-2011) August 20, 2018

Dine bedste dage ligger foran dig, når du følger Guds plan

“Da rørte en hånd ved mig, ruskede i mig og fik mig op på knæ og hænder” (*Daniel 10:10*).

Jeg er begyndt at undersøge, hvorfor og hvordan Gud lægger sin hånd på nogle bestemte mennesker. Jeg gerne vil vide noget om det. Hvorfor salver Herren nogen bestemte mænd og kvinder med sin berøring? Hvorfor er der nogle, som har en umådelig trang til at bede og søge Gud, mens andre, i det samme åndelige miljø, går deres egen vej, og søger et let, selvtilfreds liv, eller et liv med kompromiser?

I den kontekst, vi finder ovenstående vers, er Daniel ikke en ung mand. Han er en moden Guds mand, som ikke længere har den unge mands ambitioner. Han har bedt tre gange om dagen i årevis, og har levet et liv, udskilt fra den fordærvede babyloniske kultur.

Daniel var helt sikkert kommet til et sted i livet, hvor kun én ting betød noget. Han var ligeglad med, om han var berømt eller berygtet. Han havde haft magt og autoritet, og havde opnået en høj position i den babyloniske regering. Men det var ikke den position, han ønskede.

Daniel havde kun ét ønske i livet: at være Guds talerør.

Hans eneste længsel var at høre Herrens ord; at komme ned på knæ og blive rørt af Guds hånd. Han ønskede, at kunne høre hvad Ånden havde at sige til hans generation.

Du må forstå hvilke ofre, Daniel måtte bringe, fordi han havde så travlt. Han var den tredje mest magtfulde magthaver i det babyloniske rige; og Skriften siger, at han tog sig af alle rigets affærer. Men selv med alt det ansvar var Daniel en mand, som helt havde overgivet sig til Guds Ord.

Jeg har smagt meget af den ære, som mennesker kan få. Jeg har også haft mange sorger, modgang, prøvelser, fristelser og utrolig smerte. Og jeg kan bevidne, at efter alt dette, kommer der et tidspunkt i livet, hvor Gud drager fordel af din "modning." Han leder efter en stemme, der kan tale ind i din generation. Og det er lige præcis hvad jeg tror, han gjorde med Daniel her.

Daniel studerede Jeremias bog, da Helligånden viste ham, at tiden for hans folks udfrielse var kommet. Den periode på halvfjerds år, hvor han havde profeteret, var nu til ende. Og nu, selvom tiden var kommet for at Israel skulle udfries, ville det ikke ske før Gud havde fundet en mand, som han kunne tale igennem.

Så Herren kom til denne sønderbrudte mand, Daniel, som havde dedikeret sig selv til bøn. Og det han sagde, var, "Jeg vil bede dig om noget mere, Daniel. Jeg vil berøre dig på ny. Jeg ønsker, at have en stemme, som vil tale til denne generation, så mit mål kan nås. Mit folk er faldet for den babyloniske ånd, og der er kun en lille rest, som er forblevet trofaste overfor mig. Men selv denne lille rest er ude af stand til at flytte sig. Jeg kan ikke opfylde mit mål,

før min røst har vækket mit folk.”

Tag ikke fejl. Daniel havde tilbragt årevis på knæ i bøn før Gud berørte ham igen.

Daniel sagde, “Da rørte en hånd ved mig, ruskede i mig og fik mig op på knæ og hænder” (*Daniel 10:10*).

Han talte om, at Guds Ånd havde taget fat i ham. Her er Daniels reaktion og hvad som fulgte:

“På den tid holdt jeg, Daniel, sorg i tre uger. Jeg spiste ikke lækkert brød, der kom ikke kød og vin i min mund, og jeg salvede mig ikke, før de tre uger var gået. På den fireogtyvende dag i den første måned, da jeg var ved bredden af den store flod, Tigris, løftede jeg øjnene og så en mand iført en linnedragt, med et bælte af Ufaz-guld om lænden!

“Hans legeme var som krysolit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler, og hans arme og hans fødder var som blank kobber. Når han talte, lød det som en folkeskare...da jeg så dette vældige syn, forlod al kraft mig; jeg blev ligbleg og havde ikke flere kræfter. Så hørte jeg ham tale, mens jeg lå i dyb søvn med ansigtet mod jorden” (*Daniel 10:2-6, 8-9*).

Det samme syn blev givet til Johannes på øen Patmos. Det var et syn af Kristus selv, som trådte frem i et lys, som strålede som lynet og med en tordenstemme. Og effekten var fantastisk og opvækkede en person helt i ånden.

Da Herren først kaldte mig til New York City, havde jeg en opvækket ånd, som drev mig ind for Herrens ansigt. På det tidspunkt holdt min kone Gwen en udendørs middag for nogle venner i vores forhave i en lille landsby i Pennsylvania. Jeg havde bedt og søgt Herren i månedsvis. Men pludselig, midt i middagsselskabet, følte jeg Herrens Ånd komme over mig.

Jeg faldt på mit ansigt midt i forhaven, og Herrens stemme begyndte at tale til mit hjerte. Min kone og mine venner så bare til mens jeg lå der. Lidt efter lidt rejste de sig og gik indenfor. De var alle gudfrygtige mennesker, men de vidste ganske enkelt ikke, hvad Gud gjorde i mit hjerte.

Samme oplevelse havde Nehemias i det Gamle Testamente. Han var en gudfrygtig mand. Han bad sin bror fortælle, hvad der skete i Jerusalem. Broderen rapporterede: "Byen ligger i ruiner. Muren er faldet og det samme er portene. Og der er frafald blandt folket." Nehemias blev overvældet på samme måde som jeg den dag på græsplænen; sønderbrudt foran andre, som ikke forstod hvad der foregik.

Det er fantastisk, når Gud tager fat i en åndeligt moden Guds mand eller kvinde, taler til vedkommende og berører hans eller hendes liv.

Jeg var en ung mand, da Gud berørte mig. Jeg var kun 28 år gammel. Men jeg var blevet berørt og kaldet af Herren år forinden, mens jeg kun var en teenager. Og denne anden berøring fra Herren opvækkede min ånd til at gøre ting for Herren på ny.

Det skete alt sammen på et tidspunkt hvor jeg var blevet træt af rutinerne. Jeg havde været pastor i en lille pinsekirke, og jeg var blevet noget frustreret. Jeg bad: "Herre, hvis det er alt, hvad der er tilbage af pinsen, alt der er af din Ånd, hvor mennesker kun kommer i kirke og går hjem igen, uden at være blevet forvandlet af dig, så er der noget som skal ændres. Åh, Herre, vis mig hvad du ønsker af mig. Tag fat i mit liv og brug det til dit formål."

Jeg skrev om denne oplevelse i min bog, *Korset og Springkniven*. Hver eneste dag studerede jeg Skriften og tilbragte en hel time i bøn. Men jeg var ikke sønderbrudt, havde ingen ild i mig. Til sidst talte Helligånden til mig og sagde, "Jeg ønsker at tale til dig, David. Men du må bede flittigt og søge mit ansigt. Hvis du virkelig ønsker at høre fra mig, så kommer det til at koste dig noget."

Du ved måske, hvad der senere skete: Gud kaldte mig til New York City for at vidne for nogle drenge, som var involveret i mordet på en ung dreng med polio. Det var begyndelsen på en tjeneste, som stadig bærer frugt. Jeg begyndte med et bandemedlem, som ledte mig til en anden, og herfra til andre bander. Det bragte mig til at arbejde med unge med alkohol- eller stofmisbrug. Unge, som alle var desillusionerede, fortvivlede, og som ikke så nogen mening med livet. Jesu Kristi evangelium har forvandlet livet for rigtig mange af de unge mennesker; og i dag har

Teen Challenge en tjeneste, hvor de driver over 1400 centre for stofmisbrugere over hele verden.

Jeg var en moden evangelist, da Herren rørte mig igen, og fik mig til at søge ham på ny.

Midt i 80'erne boede jeg i Texas og rejste som evangelist, da jeg blev bevæget til at søge Herren i bøn. Hvorfor Helligånden bevægede mig på den måde, havde jeg ingen anelse om på det tidspunkt. Men efter at have tilbragt ugevis i bøn, talte Helligånden til mig: "Jeg har en ny gerning til dig, David. Du er nu modnet til den opgave, som jeg kalder dig til. Men du skal søge ind for mit ansigt med en iver, som aldrig før."

Nogle måneder derefter vandrede jeg en sen aften alene på gaderne i New York City, og kom til det berømte gadehjørne på 42. gade og Broadway. Det var et sted, hvor pusherne stod og solgte narko. Det skete samme uge, som den unge, lovende basketballspiller Len Bias døde af en kokain overdosis. Mange af pusherne stod den aften og råbte, "Jeg har den kokain, som dræbte Len Bias!"

Jeg var rystet. De solgte døden som det ultimative trip. Jeg begyndte at græde og bad, "Åh, Herre, dette er et samfund i kaos. Oprejs en menighed her på Times Square, midt i dette helvede. Hvis du vil kalde en ung prædikant til at komme her, vil jeg indsamle penge til at hjælpe ham."

Da var det Helligånden talte til mit hjerte: "Du kender denne by, David. Du skal gøre det. Du skal oprejse en menighed her." Jeg var 58 år på det tidspunkt, og jeg tænkte, mens jeg bad, "Herre, jeg er for gammel til det." Men Helligånden blev ved med at sønderknuse mit hjerte for den by. På en anden rejse til New York, hviskede Helligånden til mig:

"David, jeg vil give dig et teater lige her på 'verdens gadehjørne', og jeg vil fylde det med mennesker. Jeg har en lille rest her i New York, og de hungre efter det budskab, jeg har salvet dig til at prædike. Hvis du fortsat søger mig inderligt og ivrigt, vil du se mig gøre et værk her, som vil gøre dig helt åndeløs."

Uanset om du er i tjeneste eller ej, så betyder det ikke noget, hvor længe du har tjent Herren; din bedste tid ligger foran dig.

I mine halvfjerdser, efter en tid med inderlig bøn, kaldte Herren mig til endnu en gerning. Jeg begyndte at rejse rundt i verden sammen med min ældste søn Gary. Vores tjeneste var hovedsageligt for de fattige i den tredje verden.

Hør mine ord: Dine bedste dage som Herrens tjener ligger måske stadig foran dig. Du er blevet godt modnet, og Gud hører dine bønner lige så tydeligt, som den dag du råbte på ham for frelse. Men hvis du ønsker, at han skal fylde dine dage med en frisk berøring, kan du være sikker på, at det kommer til at koste dig noget. Gud er ikke skødesløs med sin salvelse. Og han vil ikke salve dig, hvis du ikke er villig til at tilbringe tid i intenst nærvær med ham.

Aldrig har denne nation haft mere brug for at høre Guds Ord end nu. Gud har brug for at mænd og kvinder søger ham mere intenst end nogensinde før. Jeg beder dig indtrængende; uanset hvor gammel du er, uanset hvor længe du har tjent Jesus: overgiv dig til ham i bøn; søg Herren for hvad han vil med dig nu. Bed som jeg: "Herre, brug mig igen. Berør mig, bring mig ned på mine knæ, lad mig falde ned på mit ansigt for dig, lad mig høre din stemme lede mig. Brug mig som du vil, Herre. Jeg er villig." Amen.

[Download PDF](#) [1]

Links

[1] <http://worldchallenge.org/printpdf/24900/>