

FAREN VED VERDSLIGHED



David Wilkerson (1931-2011) May 9, 2019

I dag er der mange stemmer i menighederne, som siger, at kristne skal vise en ny slags kærlighed. De taler om en kærlighed, hvor den bibelske sandhed gradbøjes for at passe ind i tidsånden. Ifølge deres evangelium, er det ikke nødvendigt med forandringer i personligheden, når man er kristen. Faktisk mener de, at der slet ikke er behov for anger. Tværtimod er målet, at fjerne alle anstødssten fra evangeliet og præsentere det så mennesker ikke finder nogen forhindringer i forhold til at acceptere Kristus i deres liv.

Er det muligt, at vi kristne har tilladt Kristi lys at blive svagere på nogle områder? Jesus har advaret os mod netop dette. "Jesus sagde til dem: »En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går." (Johs. 12:35). I følge Jesus er alle former for ønsker om verdens accept noget, der formørker os.

Du kan sagtens opnå verdens accept. Folk vil kalde dig deres ven, de vil beundre dig og oven i købet elske det evangelium, du prædiker. Hvordan? Det sker, når du tillader verdsligheden slipper ind i din sjæl. Du kan ryste Kristi formaninger af dig, og overbevise dig selv om, at du kan leve delvis i mørket og stadig være et lys for verden. *Men det kan du ikke!*

Ved den Sidste Nadver, sagde Jesus til sine disciple, "En ny befaling giver jeg jer." (Johs. 13:34). Denne nye befaling handlede ikke om metoder til evangelisering. Han havde allerede sagt til dem, at de skulle gå ud i alverden og prædike evangeliet. Og han havde sagt, at dertil behøvede de Helligåndens hjælp. Så hvad var det nye i denne befaling? Jesus sagde til dem, "Som jeg har elsket jer ... skal I også elske hinanden." (13:34).

"Ved det skal verden kende, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden." (13:35). Vores kærlighed til hinanden i menigheden, skal vises gennem vores gerninger; Kun kærlighed, som bliver vist, vil få en fortabt generations opmærksomhed. Jeg opmuntrer dig derfor til at bede Herren om en dåb i kærlighed, så du kan tjene dine kristne brødre og søstre, og også bringe andre til ham.

[Download PDF](#) [1]

Links

[1] <https://worldchallenge.org/printpdf/28950/>