

## Vil du følge den vej han viser dig?



David Wilkerson (1931-2011) October 17, 2019

"Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke vil komme hen til dig." (Salm. 32:8-9)

I disse to korte vers giver Gud os en af de største lektioner i hele Skriften omkring ledelse. Først er der et vidunderligt løfte til os, et fundament hvorpå vi kan bygge stor tro. Dette fundament er hans villighed til at lede og guide os i alt! I begyndelsen af kapitlet, ser du, at det løfte er givet til et specielt folk – de, hvis synd er dækket, og i hvem der ikke finde svig; de som har Herrens hånd tungt hvilende på sig; som er gudfrygtige og beder i en tid hvor de kan blive hørt; de som er skjult og beskyttet, og som synger befrielsens sange.

Alligevel siger Guds Ord, at et menneske kan være en troende, som nyder alle åndelige fordele ved at være et Guds barn, og alligevel kan man være stædig som et æsel, når det handler om at overgive sig til Guds ledelse. Gud sagde om Israel, "I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje." (Salm. 95:10).

Her siger Gud faktisk, "Efter alle disse lange år, hvor de har modtaget min omsorgsfulde vejledning og mirakuløse udfrielse, har de stadig ikke den fjerneste idé om hvordan jeg arbejder! Og de forsøger ikke en gang at forstå mine principper for vejledning."

Gud ønsker et folk, som kender ham godt nok til at handle på hans mindst vink; men de fleste troende tilbringer ikke tid nok i hans nærvær til at kende ham på den måde. Israelitterne være stædige som muldyr; alt for selvcentrerede til at stole på Gud i forhold til deres fremtid. De ønskede en hurtig og nem løsning ud af problemerne, og lærte intet af den overnaturlige ledelse, som befriede dem fra slaveriet og bragte dem til grænsen til det Lovede Land.

Min ven, Gud vil meget hellere lede os med sit øje, end med bidsel og tøjler. Han ønsker, vi skal have en grundlæggende forståelse for hans veje, og være evigt forsikrede om, at han hånd leder os.

[Download PDF](#) [1]

### Links

[1] <https://worldchallenge.org/printpdf/31286/>